

Fiske vid Lillån.

Redan under sommaren började planeringen för vårt fiskeäventyr. Då tog de båda aktivitetssamordnarna kontakt med Kenneth Lilja för att undersöka möjligheten att få komma ut och fiska för de som bor på våra två äldreboenden. Kenneth skulle ställa upp med allt som behövdes för fisket, vi skrev inbjudan till de boende, vi planerade in datum, vi tillfrågade personal och volontärer om de ville hjälpa till. I förra veckan, den 21-22/9 fick vi uppleva två underbara fiskedagar med en del av de boende på Orsagården och Lillåhem.

Kenneth hade dukat upp med fiskespön, bete, håvar och medhjälpare. Personal och volontärer hjälpte till att skjutsa de boende ner till Lillåns brygga, några hjälpte även till att kroka av fisken och sätta på nytt bete. Ja alla fick fisk! Några fick en eller två fiskar, andra fick 20 st! Det fiskades även upp någon Brax. Alla som ville fick se att det fanns större fisk än mört, som var den fisk de flesta fick upp. Vi hade tur med vädret de här dagarna, inget regn.

Vi fick många positiva ord från både boende, anhöriga och personal att det var härligt, kul, spännande att få komma ut på fiske igen eller för första gången. Många fiskeminnen väcktes, det berättades fiskehistorier, man pratade om ställen man besökt, människor man träffat, man njöt av stillheten och lugnet att titta på ett flöte.

Ett stort tack till de som varit med och sponsrat detta fiskeäventyr: fyra studieförbund, några firmor och privatpersoner och till Kenneth som ställde upp med redskap, kunskap och medhjälpare. Tack även till personal, volontär, undersköterskestuderande som alla hjälpte till på olika sätt.

Skrevet och fotat av:

Anna-Lena och Carina/

Aktivitetssamordnare Orsa Kommun